

Natte sneeuw

(Januari 2011)



En toen was de wereld weer wit... @ thuis

Jij, witte sneeuwvlok
zwierend naar ongeëvenaarde aardige aarde.
Waarom vallen je vlokken daar en niet hier?

Sneeuw, je bent zo'n prachtig souvenir
geeft velen plezier en vertier.
Je dwarrelt en tintelt op m'n huid.
Waarom dan dat mensschrille wangeluid?

Witte voetstappen in stereo in het zicht.
Klinkt hier het begin van een romantisch sneeuw wit gedicht?

Helaas, je bent week en nat.
Door een verstrooiing gejaagd,
die je leven langzaam wegvaagt
kies je snel en vluchtig een hazenpad.

Stervend in een traan.
Is je tere bestaan
verloren gegaan.

